

קול קורא מהבלקן לימי פעילות בינלאומיים נגד מיליטריזם ולאומנות (ב 10-1 באוקטובר 2024)

המליאה של רשת הסולידריות הבלקנית, שהתכנסה ביריד הספרים האנרכיסטי הבלקני שנערכה בפרישטינה, קוסובו, קוראת ל"ימי פעילות בינלאומיים נגד מיליטריזם ולאומנות" ב 10-1 באוקטובר 2024. אנו קוראות.ים לכל אחת ואחד לארגן פעילות באזור שלהן.ם ובדרכים שלהן.ם במהלך פרק הזמן הזה, תוך התנגדות לתנאים המובילים למלחמה: לאומנות, מילטריזם, פטריארכיה ופוליטיקה של הדרה בין היתר. אנו קוראות.ים לפעולות נגד תעשיית הנשק ומשלווחים של נשק, נגד כל המנגנונים הצבאיים הלאומיים, קואליציות צבאיות בינלאומיות, ותהליכי המיליטריזציה הגוברים של החברות שלנו. כמו בשנים הקודמות, אנו רוצות.ים להדגיש את הסולידריות שלנו עם כל העריקים, מתנגדי המלחמה, וכלל סרבני הצבא.

הקריאה לימי הפעילות, מקורה במאמצים ארוכי הטווח של התנועה האנרכיסטית בבלקן נגד מיליטריזם ומלחמה, שפעם נוספת צויינה במהלך המליאה הסופית ב BAB2024 (יריד הספרים האנרכיסטי של הבלקן 2024) בפרישטינה, שבמהלכה הדגשנו: "מלחמה היא חלק מהותי של המערכת הקפיטליסטית. בין אם בעצימות נמוכה או במלוא הדרה, היא משרתת ככלי חשוב להתפשטות הקפיטליזם על ידי יצירת מקורות חדשים לניצול, כמו אדמה, ים, מינרלים, כל היצורים החיים, או יצור ומכירת נשק כדרך לצבירת הון. לא ניפול למלכודת של להתייחס לסכסוך כעניין בינארי בין מדינות לאום, אף על פי שאנו מקבלות.ים את הניואנסים וההקשרים של איך סכסוכים מתרחשים; אנו רואות.ים זאת כמלחמת הון כנגד קהילות. מלחמות באוקראינה, סודן, סוריה, מיאנמר, מדינות אפריקה שמדרום לסהרה, מלחמות קרטלים במקסיקו, ומלחמות אחרות, כולן חולקות את אותו ההגיון של שליטה והתרחבות ההון, שרק מביאים מוות והרס".

לדברים אלו נוסיף את המאפיינים הייחודיים של הגאוגרפיה שלנו: "אנו מכירות.ים בכך שמדינות הבלקן אינן רק צופות מהצד במחזה המלחמה, אלא חלק מהותי ממנה; מאירוח מתקנים צבאיים עולמיים גדולים, אספקת שטחי אימון לכוחות מזויינים, מתן שירותי לוגיסטיקה ומסדרונות להעברת כלי נשק וחיילים, תרומת ידע טכני, לקיחת תפקיד משמעותי בתמרוני מלחמה עולמיים ובייצור ומכירת נשק ברחבי העולם, ובכך, לוקחים חלק פעיל ומאפשרים רצח וג'נוסייד. בעוד שמגזרים פרטים ומדיניים עובדים קשה, יד ביד, לפתח אפילו את מדינות הבלקן הקטנות ביותר לאזור רציני לייצור ו/או צריכת נשק, ניתן לראות לחץ הולך וגובר על קהילות מקומיות לקבל מציאות חדשה, מיליטריסטית יותר ויותר תחת התירוץ של פחד וחוסר וודאות כלפי העתיד לבוא"

אולי הדוגמה הכי מרושעת וברורה להגיון מלחמתי העומדת כיום אל מול עינינו היא רצח העם המתרחש בעזה וההתקפות בגדה המערבית נגד העם הפלסטיני, עם עשרות אלפי אזרחים מתים ואזור שלם שנחרב, בשידור רצוף על המסכים שלנו; כל זה בתמיכת כוחות אימפריאליסטים בינלאומיים והקומפלקס הצבאי-תעשייתי, כולל מדינות הבלקן, אשר מספקות תמיכה פוליטית וצבאית.

מלחמת ההשמדה הג'נוסידית בעזה משמשת הן כתזכורת ליכולת הקולוניאליסטית של המערב לנהל מלחמות השמדה והן כמעבדת תנאטופוליטיקה (פוליטיקת מוות), המציגה את מה שהמעמדות השולטים רוצים ויכולים לעשות כיום לאוכלוסיות שלמות.

אנו עומדות.ים בסולידריות עם העם הפלסטיני וקוראות.ים להתנגדות בכל אזור בבלקן בכדי להפריע לתמיכה הפוליטית והצבאית שמדינות הבלקן מעניקות למדינת ישראל. אנו מכירות.ים בכך שהאויב אינו רק המלחמה עצמה אלא גם המדינות והמערכות הקפיטליסטיות אשר מנציחות אותה ומרוויחות ממנה.

פעם נוספת אנו מדגישות.ים את הצורך הדחוף בארגון קמפינים כנגד תעשיית הנשק, מרוויחי המלחמות למיניהם, כולל אלו שמספקים למכונת הצבא מזון, אנרגיה וכל משאב אחר. אין לנו לשכוח את ההתנגדות כנגד כל מנגון צבאי לאומי וקואליציות צבאיות בינלאומיות. עלינו להמשיך להאבק נגד כל מדינות הלאום, ונגד כל התאגדויות פוליטיות וכלכליות על-לאומיות והקונגלומרטים, אשר תובעים את חיינו, את קהילות שלנו, משאבי הטבע ואזורי המחיה שלנו; כנגד ההתגיסות הצבאית

והתעשייה הצבאית הניזונות מהעושר שאנו מייצרות.ים; כנגד שליטים המתיימרים לשלוט בשמנו בזמן שהם רק מגינים על ההון ועל המעמדות השולטים; וכנגד כל מה שמאפשר למלחמה לשגשג.
אנו מזהות.ים את הצורך להיות נוכחות.ים ופעילות.ים במרחב של הדיון הציבורי ובמרחבים של התנועה האנרכיסטית והאנטי-סמכותנית במיוחד.

**נגד חומות של לאומנות ומלחמה!
שום גבול לא יפריד בינינו, שום אומה לא תחבר בנינו!
עצרו את רצח העם בעזה ובכל מקום אחר!
סולידריות עם כל עריקי המלחמה!
#BalkanAnarchistsAgainstWar**

רשת סולידריות אנרכיסטית בלקנית, שהתכנסה בפרישטינה במהלך יריד הספרים האנרכיסטי של הבלקן, ב-7 ביולי 2024